

İŞ İŞ İŞ 6 SAATLİK İŞ HERKESE İŞ

**Ücretler düşürülmeden
herkes 6 saat çalışsın kimse işsiz kalmasın!**

**Genel Merkez
Emek Bülteni
Nisan 2021**

**Fidanlık Mah Sağlık
1 Sok No: 55/7
Kızılay Çankaya ANKARA**



www.kurdistankomunistpartisi.com



@kkpkurdistan



@KomunistenKurdistan.Bakur



KKP TV



kurdistankomunistpartisi@gmail.com

İŞÇİLER, EMEKÇİ KADINLAR, İŞSİZLER, GENÇLER, KÜÇÜK ESNAF...

Ekonomi dikiş tutmuyor!

Türkiye’de yapısal ekonomik kriz zaten vardı, korona ile ağırlaştı, ağırlaşıyor! İktidar; ekonomide büyüyen cari açığın beslediği ekonomik krizde, öncelikle döviz kurlarının kontrolü için ya faizleri artırma ya da Merkez Bankası (MB) rezervlerini kullanma ikileminde ikincisini tercih etti. Yani 2020 yılında faizi düşük tutabilmek amacıyla döviz satarak kuru kontrol etmeyi denedi. Erdoğan’da “Döviz Rezervleri; kurdaki dalgalanmayı önlemek için kullanıldı” diyerek kabul etti ve “MB kasasındaki 128 milyar dolara ne oldu” sorusuna da yanıt verdi. Ama bu da çözüm olmayınca, MB faizleri %8.25’den önce %17’ye, kısa süre sonra %19’a yükselterek Türkiye’yi dünyada en yüksek faiz ödeyen 10 ülkeden biri haline getirdi. Sonuç; hem MB rezervleri eritildi hem de faizler arttırıldı. 2020 yılını eksi 41 milyar dolar rezervle kapatan MB’nin 2021 yılı başındaki eksi rezervinin “60 milyar

doları” geçtiği söyleniyor.

Üretim yerine, faiz-sıcak para politikası; uyuşturucu bağımlısına morfin tedavisidir!

Faizler yükseltildince anında yurtdışından 18 milyar dolar geldi ama ekonomik yatırım amacıyla değil yüksek faiz için! Erdoğan Milli Görüş ideolojik referansıya “haram” gördüğü faizleri düşürdüğü an sıcak para geri kaçacak. Salt para politikalarıyla ekonomi düzeltilemez. Yüksek faiz ve sıcak para uygulaması, uyuşturucu bağımlısını morfinle geçici yatıştırmanın ibarettir, yaşanan da odur.

Ekonomiyi kurtarma adına tüketilen MB rezervleri ve yüksek faiz çözüm olmayınca sıra halkın kara gün için evde tuttuğu üç beş kuruşluk altın ve dövizine geldi! Erdoğan halka “milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomiye, imalata kazandırmalarını istiyorum” çağrısında bulundu. Bu çağrının muhatabı işsiz,

işçi, küçük esnaf değil kilo kilo altını, kutu kutu döviz olanlardır. Onlar önden buyursunlar! Ama onlar bu çağrı üzerine daha çok altın ve döviz alacaklar! Çünkü kapitalistlerin, menkul ve gayrimenkul patronlarının vatani para! Para nerede onlar orada! “Vatan-Millet-Sakarya”



sadece örtü!

İşsizlik; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerle oynamasıyla aşılamıyor!

TÜİK iş bulmaktan ümidini kesip vazgeçen 303 bin kişiyi iş bulmuş gibi gösterip "işsizlik 303 bin azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu... İşsizlik oranını 12.9'a geriledi" yalanını üretti. Ama sokak ve meydanları dolduran işsizlerin gerçeği TÜİK'in yalanını çürütmekte! TÜİK işsizlik oranı %12,9 şeklinde göstermesine karşılık, DİSK-AR geniş tanımlı işsizliği %28,8, işsiz sayısını da 10 milyon 382 bin olarak açıkladı. İşsizlik; kapitalizmin ve AKP iktidarının altında bunaldığı en büyük sosyal sorun haline geldi!

İktidar, "işverene işçiyi işten çıkarma yasağını uzattım" dese de uygulanmıyor. İşveren adı Kod 29 olan; "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında" gibi nedenlerden birine dayanarak işçileri toplu veya tekil olarak işten çıkarıyor!

Sosyal sorunlar ağırlaşıyor, sözün bittiği yerdeyiz!

Milyonlarca işsiz hayatta kalabilmek için çalışmak zorunda ama iş yok! Ve AKP iktidarının her alanda uyguladığı yandaş politikasında iş bulmak da çok zor! İşsiz bir iş

balsa da aldığı ücretle evine aş-ekmek götüremiyor! Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile on binlerce işçi emekçi ihraç edilmiş ve bir başka işte çalışması yasaklanarak ölüme terk edilmiş! Yüzyıllardır her alanda erkeklerle eşit haklar için mücadele veren emekçi kadın artık ucuz ve yedek emek gücü bile olamıyor. Üniversite bitiren asgari ücrete bile iş bulamıyor. Küçük esnaf siftah yapamadan dükkânı kapatıyor...

Amed, Dilok, Wan, Riha'da yani Kürdistan'da tablo daha ağır. İki kişiden biri işsiz, 10 kişiden 7'si borçlu. Çünkü sömürgeci rejim; kaynakları üretim-istihdam yaratacak yatırım yerine güvenlik amaçlı yol-karakol-cezaevi yapımın da kullanmakta! Ayrıca sadece Kürt oldukları için mevsimlik işçilere Trabzon, Yozgat, Sakarya... gibi kentlerde ırkçı saldırılar artarak sürüyor.

Milyonlarca işsiz, işçi, yoksul yaşımsal ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Sosyal kanser işsizlik, yoksulluk ve enflasyon tırmanıyor. Evde aş pişiremeyenlerin oranı artıyor! İşsizler, işçiler, kent yoksulları nefes alamıyor! Eşitsizlik uçurumu derinleşiyor, zencin daha zencinlesirken

Sakarya'da Kürt işçilere ırkçı saldırı



fakir daha da fakirleşiyor! Bir uçta yoksulluk diğer uçta milyarder sayısı artıyor. Bu tablo ağır sosyal sorun ve travmalara yol açıyor. İşsizde, işçiye, evsizde “yeter bıçak kemiğe dayandı” dedirttiriyor.

Kültürel, ahlaki değerlerde de yıkım derinleşiyor!

Yeterli gıdaya erişemeyip “açız aççç” diyerek intihara sürüklenenler... Halk pazarları kapanışında artık ve çürük sebze, meyve toplama ya da çöplükte yiyecek arama sorun ve utancını yaşayanlar... Bakkaldan “zeytinyağını bardakla, salçayı kaşıkla alanlar”... Yatağa aç girenler... Sokakta yatan evsizler... Çalışan ama çocuğunun eğitim masraflarını karşılayamayan işçi baba... Ve “bu ücretle geçinemiyoruz” diye yürüyen hatta intihar eden işçiler... Maddi olduğu kadar manevi olarak da büyük bir yıkım yaşıyorlar. Ekonomik, sosyal sorunlarla paralel kültürel yıkım ve toplumsal ahlaki değerlerde erozyon yaşanıyor! Toplumdan dışlanma genişliyor.

Devletin, işçi emekçilerin insanca ve onurluca yaşamasını sağlayacak iş, yeterli ücret ve sosyal haklarını karşılamak yerine sosyal yardım denilen ve “ne yaşatan ne öldüren” şeklindeki sadaka kültürü de maddi ve manevi yıkımı hızlandırıyor!

İktidar bu tabloyu; Libya, “Mavi Vatan”, Karadeniz “gaz müjdesi” Dağlık Karabağ ve Kürdistan Bölgesi ile Özerk Rojava’da “zafer” arayışları ile örtmek istedi ancak aradığını bulamadı. Tersine izlenen savaş siyaseti ekonomik krizi derinleştirdi, sosyal sorunları ağırlaştırdı. Yani işçinin, yoksulun gerçek gündemini değiştiremedi! AKP tabanındaki erimeyi, kopuşu durduramadı! Erdoğan ne zaman sokağa çıksa “işsizim, açım” feryatlarıyla karşılaşılıyor. Çünkü işsiz, işçinin, yoksulun gerçek gündemi; işsizlik, enflasyon ve zam yağmurları!

Kapitalizm; sorunları çözemiyor, toplumun yükünü taşıyamıyor!

Dünya Ekonomik Formu Davos 2021 raporu; “Hergün 700 milyon

İşsizlik nedeniyle neredeyse hergün intiharlar yaşanıyor



İnsan aç yatağa gidiyor. 2020'de laşırı fakir gruba 100 milyon kişi eklendi. 2021 sonunda 150 milyona çıkacak. Dünyada 2 milyar insan güvenli-yeterli gıda kaynaklarına erişemiyor" diyor. 2020 yılında Dünyada 73 milyon tehlikeli işte toplam 152 milyon çocuk işçi çalıştırılıyor. 100 milyonu evsiz, 1 milyar 200 milyonun barınması yetersiz! Ve yüz milyonlarca işsiz!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Marsh Türkiye ve Zurich Sigorta iş birliğiyle hazırlanan 2021 "Küresel risk raporundan başlıklar; "Eşitsizlik derinleşiyor... Yoksulluk artıyor... Pandemi yoksulluğu ve eşitsizliği derinleştirdi... "İşsizlik ve geçim krizi ağırlaşıyor"... "Eşitsizlik büyüdü, toplumsal bölünmeler artacak"... "Uzaktan çalışma yaygınlaştı"... Gençler hayal kırıklığı yaşıyor"! Bu sorunlar listesinin sırlanması, ekonomik kriz ve sosyal yıkımın esas yaratıcılarının yönetemediklerinin itirafıdır.

Burjuvazi, İkinci Dünya Savaşı'na yol açan 1929 Ekonomik Bunalımı benzeri bir bunalımın geldiğini görüyor ve korkuyor. Çünkü bugün de "sermayenin büyüme rakamı %2 seviyesine çakılmış durumda ve bu durumu çözmek adına uzun yıllardır Davos ve benzeri zirvelerde tartışmaların eksenini bu büyüme oranıyla bağlantılı. Tartışıyorlar, kararlar alıyorlar ancak büyümeyi yaratmıyorlar"! Buyurun yönetememe krizi!

Demek burjuvazi bile artık kapitalizmin geleceğinden umutsuz! Sistemi kazasız belasız sürdüremeyeceği korkusu büyüyor.

Haydi! Hep birlikte aş-ış-özgürlük için mücadeleyi yükseltme zamanı!

✦ Riski yaratan burjuvazi ve sözcüleri, "Küresel risk de risk" diyor. Alın başınıza çalın! Zaten sömürü sisteminizi başınıza çalacaklar! Kim? Akşam yatağa aç girenler, güvenli-yeterli gıdaya ulaşamayanlar, işsizler, evsizler yani baldırı çıplaklar! Burjuvazi işçi emekçilerden hak ettikleri tokadı yiyecek.

*Bu tablonun sorumlusu kapitalizm ve siyasi iktidarlarıdır. Buna karşı örgütlenmek, birlikte iş-ekmek-özgürlük mücadelesini geliştirmekten başka çıkar yol yoktur. Ya hep birlikte işsizliği, yoksulluğu, açlığı yaratan sömürgeci sömürü düzenine karşı mücadele edip insanca bir yaşam kuracağız ya da kapitalizmin çarkları arasında ezileceğiz.

*Kapitalistler, siyasi temsilcileri bilsinler ki; iş-aş-özgürlük yoksa kapitalist sömürü düzeninin ve sokağın



da huzuru olmayacak! İşsizlerin, işçilerin, yoksulların kapitalizme karşı isyanı; demokratik bir hak olduğu kadar artık yaşayıp ayakta kalabilmenin de bir gereği haline geldi. O halde; zenginlik içinde yoksulluğu, açlığı bizlere reva gören, çalışma “kutsal” deyip milyonları işsiz bırakan kapitalist sömürü düzenine HAYIR diyelim!

*Haydi, hep birlikte;

“İş iş iş!

6 saatlik iş!

Herkese iş!”

diye haykıralım.

“Herkes 6 saat çalışsın

kimse işsiz kalmasın!” diyelim.

Bu şiarı haykırma zamanıdır! Çünkü dünyada var olan yüz milyonlarca işsizle Korona ile on milyonlarca yeni işsiz eklendi ve giderek kalıcılaşıyor. İşsizliği çözmeyen yolu ise üretimde işçi yerine Yapay Zekâ yani Robotları çalıştırarak iş günü saatlerini 6 giderek 4 hatta 2 saate düşürmek! Tarihsel trend robotların üretimde yer almalarının önündeki engellerin kaldırılmasını dayatıyor. Burjuvazi de bunu istemesine rağmen yapamıyor.

Çünkü Robotlara dayalı tam otomasyonu geliştirmek ya yüz milyonlarca yeni işsizi çalıştırmadan ücret veremeyi göze alacak ya da işçi ücretlerini düşürmeden iş saatlerini düşürecek. Bencil sınıf çıkarlarından dolayı ikisini de yapmaz, yapmıyor. Tüketici olabilmeleri için işsizi çalıştırmadan ücret ödeyemez. Ödeyebilse sorunu çözecektir(!) Ama o zaman da kapitalist olmanın mantığı biter çünkü kâra dayalı kapitalist sömürü düzeni sona erer. Kapitalizmin iki arada bir derede sıkışma halini burada da görüyoruz. Denilecek ki işsizlik ortamında işsiz, günde 10 hatta 16 saat asgari ücretle çalışmaya razı! Ama tam da işsiz herkesin iş bulması için 6 saatlik iş gününü savunmalıyız!

*Küresel düzeyde sokaklar, işyerleri hareketleniyor, hareketlenecek, ağırlaşan kriz sol ve sağ radikalizmi güçlendirecek. Komünistler, sosyalist alternatifle hızla yeni sürece hazırlık yapmalı yoksa KAOS KAPIDA! Çözüm; örgütlü devrimci muhalefeti geliştirmekte...

Haydi, örgütlü mücadeleye!

Kahrolsun kapitalist sömürü düzeni!

